

Beretning nørrekær enge vindmølleforening

Vores forening er nu, lige godt et år gammel. Vi blev stiftet den 31 august sidste år. Men for en god ordens skyld, vil vi gerne lige komme med baggrunden for at foreningen blev stiftet.

Det forholdte sig sådan, at Vattenfall havde indsendt en ansøgning til Aalborg og Vesthimmerlands kommuner, om at opsætte 40 vindmøller mere end dem som allerede står der ude. Det har jo skabt lidt rører, her i vores lille lokal samfund. Nogle har fået solgt deres huse, andre kommer til at bo meget tæt på parken, og så selvfølgelig den her ja og nej tilgang til, om vi som lokal område kan leve med flere møller.

I starten af august sidste år, var der en lille gruppe af folk omkring Tolstrup og Aggersund der mødtes for netop, at se på hvad det var vi som samfund stod overfor. Den gennemgående holdning var, at man sådan set gik ind for grøn energi og dermed vindmøller. Men man var noget utilfreds med ejerforholdet på vindmølle parken, forstået på den måde at det vil være utilfredsstillende hvis vi som lokal samfund kun skulle leve med generne, for så at Vattenfall kan hive alt profitten med til Sverige.

Man besluttede at man ville finde ud af, om man var de eneste der stod med det synspunkt. Derfor indkaldte man til et borgermøde hvor omkring 70 personer dukkede op. Stemningen var rigtig positiv, hvor det endte med at kun 4 personer på mødet ikke kunne leve med flere møller.

Man kunne på mødet melde sig til en arbejdsgruppe, det var der 17 der gjorde. Det blev hurtigt klart for arbejdsgruppen, at vi måtte stifte en forening så vi på den måde kunne få den nødvendige legitimitet både ift. kommunerne og Vattenfall.

Det er sådan ganske kort baggrunden for, at vi i dag står hvor vi gør..

Hvad er der så sket.

Det stod klart for at vi kunne få den ønskede legitimitet, måtte vi i gang med at ringe dørklokker for at hverve så mange medlemmer som det kunne lade sig gøre.

Vi har været rundt i samtlige huse, i samtlige byer som ligger indenfor en radius af 4,5 km af det projekterede vindmølle område. På den måde har vi også fået en snak med folk i området, hvor de har tilkendegivet deres holdninger til vindmøller og hvor vi kan se hvor og hvilken grad af modstand mod flere møller der er i og omkring Nørrekær enge. Vi kan konstatere at foreningens synspunkt om, at vi som lokalsamfund godt vil leve med flere møller, hvis og så frem at vi får del i ejerskabet af parken, så vi på den måde kan udnytte vores vind, til at skabe lokal udvikling i vores område, altså deles af rigtig mange i området. Det har været et tidskrævende

arbejde, at få den snak med folkene og forhøre sig om de vil bakke op om vores formål ved at tegne sig som medlem. Der bor 1777 myndige personer i området, vi har i foreningen kunne tegne over halvdelen. Vi har tegnet ca 955 medlemmer, vi har så mistet nogle som ikke længere synes, at de kunne leve med flere møller, så vi pt. Ligger på omkring 940 medlemmer.

Sideløbende med medlemshvervningen, har vi jo haft en modnings process hos vores 2 kommunernes byråd. Vi indledte møde med henholdsvis rådmand for by og landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen i Aalborg kommune, og Borgmester Knud Kristensen i Vesthimmerlands kommune. Efter de indledende møder stod det meget klart for os, at vi havde det noget nemmere med opbakningen i Aalborg kommune, end vi havde i Vesthimmerlands kommune. Derfor indledte vi parti møder, med de forskellige partier i byrådet i Vesthimmerlands kommune. Vores oplevelse var at det virkede meget svært for vores lokalpolitikere at tro på, at vi kunne mønstre midler til at realisere vores projekt og derfor var de nok meget påpasselige med at tilkende give deres opbakning, og evt vilje til at hjælpe foreningen. Sideløbende har vi også været i dialog med de andre projekt developer som er lokale landmænd. Her synes det samme at gøre sig gældende.

Derfor rettede vi nu fokus på, at se om vi kunne skaffe en eller anden form for økonomisk samarbejdspartner. Som vil kunne se dem selv i dette projekt. Her har vi i bestyrelsen nydt rigtig godt af vores samarbejdspartner Lea Vangstrup fra Wind People. Da vi gennem hendes kontakter har fået udarbejdet et realistisk budget, som vi har kunne fremføre til kommende finansieringspartnere.

Igen har vi meget at takke Lea Vangstrup for, da det netop var igennem hende at vi kom i kontakt med GPP, som er et finansieringsselskab der finansiere og projektere sol og vind energi.

Da de fik fremlagt vores budget synes de, det så fornuftigt ud og var villige til at give os det finansierings tilsavn som vi så hårdt havde brug for, for at komme videre i processen. Det skal dog siges at deres finansierings tilsavn er betinget af en række forhold som endnu er os ukendte. Men både GPP og bestyrelsen forholder os optimistiske i dette forhold..

Under møderne med lokal politikerene gjorde de det klart for os at vi selv skulle blive enige med Vattenfall, omend de var positive for vores projekt. Derfor indledte vi i efteråret en møderække med repræsentanter for Vattenfall som nu **har fundet** sin afslutning. Nemlig til spørgsmålet om, om vi kunne blive enige. Den proces har været spændende og kørt både op og ned.

Vi har fra starten sagt at vores opbakning til møllerne, er betinget af en

række forhold. F.eks. at vi som lokalsamfund, skal sikres en bid af kagen til lokaludvikling **samt lidt færre møller tættest på Næsborg/Tolstrup og Vår.**

Vi har gået på 2 ben hvor vi har kørt med en model A, som var vores absolutte første prioritet. Og en model B, som kunne holde vores mål i live. Den ramme aftale blev vi enige med Vattenfall om lige før sommeren, hvor vi på et møde skulle fremlægge over for de 2 kommuner hvordan vi stod i denne process.

Vi gjorde det klart at vi ønskede vores eget projekt, og dermed få løsrevet de 20% naboanparter som VE loven siger skal udbydes til naboer. **Det var vores model A.** Vi mente sammen med vores samarbejdspartnere at der lå en lille spinkel mulighed i VE loven, for at ministeren på området kunne give en tilladelse til en andenudbudsmodel end den traditionelle. Derfor sendte vi en ansøgning til ministeren om netop tilladelse, for at vi som lokalsamfund forestod opførelsen og udbud af de 20 % nabo anparter. Vi fik desværre afslag på vores ansøgning. Dermed er model A ude af billedet.

Model B sikre os som minimum 1 fondsmølle. Der ud over har vi forhandlet os frem til at vi vil få budt de resterende naboanparter som ikke bliver solgt, i en budrunde nr. 2. Samt at vi holder liv i evt møller som lokale landmænd ikke ønsker at beholde. Den minimums garanterede 1 fondsmølle er sikret på den måde, at der vil blive rundet op til hele møller, når vi bliver budt de resterende naboanparter og evt landmands møller.

Det skal dog siges, at vi kan stå i en situation hvor den nye tilskudsordning bliver så dårlig at ingen vil finansiere projektet. Men hele det her forløb fra den 31 august sidste år og til i dag, har kun kunne lade sig gøre fordi vi i bestyrelsen har været uforbederlige optimister. Og det vil vi også være i denne henseende.

Alt i alt synes vi at der hvor vi er havnet nu, er det resultat vi kan opnå med det medejerskab vi ønskede fra starten af. Når vi forhandler og er afhængige af udefra kommende beslutninger i sådan en proces, så er dette her et godt udgangspunkt for vores udvikling i lokalområdet fremover. Der skal lyde en stor anerkende ros til vores samarbejdspartnere i forbindelse med denne proces hvor GPP, Wind People og vores advokat Mogens Kjær har været uvurderlige.

Sidst men ikke mindst vil vi også komme ind på vores kontakt med jer medlemmer.

Vi besluttede ret hurtigt, at den nemmeste måde vi kunne informere ud til jer på var at oprette en hjemmeside hvor vi kunne ligge alt vi har ud til jer. Har har i kunne følge med på bestyrelsesmøderne, og anden relevant information som er lagt ud.

Vi har været rundt i jeres postkasser med en lille flyers, som kort har beskrevet hvor vi har stået. Samt at vi har afholdt et par medlemsmøder. Vi

ved godt at informations niveauet kunne være meget bedre og inddragelsen kunne have været bedre. Det skal siges at det arbejde som **vi har haft**, med forhandlinger med Vattenfall **samt** en modningsprocess med kommuner har været enormt svært **at informere konkret om**, da det har været begrænset hvad vi har kunne sige, **fordi vi i ca. ½ år sad i uafsluttede forhandlinger**. Det er først her på det sidste der for alvor er blevet noget **konkret med en endelig aftale med Vattenfall**, der blev underskrevet den 7. september. Den har I de seneste par uger kunnet læse på vores hjemmeside.

I aften skal vi så tage det næste skridt og stifte selvsindet som kommer til at kører det videre forløb.